

EEN SERIE INTERACTIEVE LEZINGEN OVER GELUKKIG ZIJN

Iedereen wil gelukkig zijn en zolang we denken dat geluk afhangt van anderen of omstandigheden hebben we daar geen zeggenschap over. In deze serie lezingen krijgt u grip op uw eigen geluk.

Informatie en advies:

- Het bijwonen van de lezing kost € 11,- inclusief reserveringskosten.
- Tijdens de lezing kunt u uw kinderen onderbrengen in een crèche in het gebouw.
- De crèche kost € 3,- per kind, graag opgeven via info@willemgeene.nl
- De lezingen vinden plaats van 11.00 uur tot 13.00 uur.
- Ga naar www.willemgeene.nl voor een gratis download van 'De Kunst van het Niet Weten'.
- Via deze website kunt u ook reserveren voor een of meer van de volgende lezingen.



Locatie waar de lezingen gehouden worden:

Event Theater
Concertzaal Oosterbeek
Rozensteeg 3
6862 DH Oosterbeek

Voor meer informatie:

Shift Training en Coaching
Kantoor adres: Jansbinnensingel 17-1A
6811AK Arnhem

Mobiel: 0612119917
Info@willemgeene.nl
www.willemgeene.nl

PROGRAMMA LEZINGEN:

Zondag 15 januari 2017 - *De Kunst van het Niet Weten*

Als we iets niet weten en we menen het te moeten weten, raken we onzeker. Tijdens deze lezing leert u gebruik te maken van de kunst van het niet weten. Een kunst die er voor zorgt dat we de informatie krijgen waar we naar zochten.

Zondag 29 januari 2017 - *In relatie zijn*

Als jij mij gelukkig maakt, maak ik jou gelukkig, dat is de 50/50 deal in de meeste relaties. Wanneer mijn geluk echter afhangt van wat een ander doet of juist niet doet, ben ik vooral bezig de ander te corrigeren en te veranderen. Tijdens deze lezing gaat u inzien wat een relatie plezierig en bevredigend maakt.

Zondag 12 februari 2017 - *Opvoeden vergeet het maar*

In deze lezing krijgt u inzicht in wat werkt en wat niet werkt in de begeleiding van het kind naar de volwassenheid. Een inzicht dat u verlost van de zorgen met betrekking tot de toekomst van uw kind en de zwaarte van uw verantwoordelijkheid daarin.

Zondag 26 februari 2017 - *Ambitie versus intentie*

Ambitie wordt gevoed door prikkels van buiten af, intentie komt van binnenuit. Dit inzicht wordt verder uitgediept en draagt bij aan de creativiteit en effectiviteit in uw eigen leven en in het leven van degene voor wie u verantwoordelijk bent.

Zondag 12 maart 2017 - *Religie*

In deze lezing krijgt u verrassende nieuwe kijk op de functie van religie. U gaat inzien dat zowel atheïsten alsook gelovigen het bij het rechte eind hebben.

Zondag 26 maart 2017 - *Leven vanuit context*

Wat is context? We leven altijd vanuit context. In deze lezing krijgt u inzicht binnen welke context u leeft en wat een bewust gekozen context kan doen om u leven effectiever en aangener te maken.